

# Belijdenis doen

**R**ondom het doen van belijdenis des geloofs leven heel veel vragen, zeker bij jongeren. In het boekje *Biddend belijden* geeft ds. J. Joppe (HHK, Woudenberg) op heel veel van deze vragen antwoord. Ds. Joppe schrijft in de eerste drie hoofdstukken over de betekenis van de doop. Over het pleiten – niet iedereen zal dit werkwoord gebruiken – op je doop schrijft hij: ‘Het is in alle eerbied en ootmoed tegen de Heere zegen: Heere, ik kan U niets aanbieden dan zonde en schuld. Maar U hebt eenmaal bezegeld, toen ik gedoopt werd, dat U mij Uw genade in Christus belooft.’ Er wordt niet alleen gewezen op de verbondsbelofte, maar ook op de verbondseis. ‘Bij belijdenis doen hoort onderwijs,’ zegt ds. Joppe. Dat onderwijs in de leer der



Ds. J. Joppe, **Biddend belijden**, Den Hertog B.V., ISBN 978 90 331 2449 5, 122 pagina's, € 12,90

waarheid begint al in de thuis-situatie door de ouders en krijgt een vervolg op de (belijdenis)catechisatie. Belijdenis doen is niet alleen belijdenis doen van de leer der waarheid. Belijdenis te moeten doen en niet te kunnen doen omdat het ware geloof ontbreekt, kan heel veel strijd geven. Nodig is het dan om deze nood voor te leggen aan de Heere met de bede ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ Een kerkenraad dient toe te zien op de leer en het leven van belijdende leden. Daartoe hoort ook een trouwe kerkgang. Het is echter alleen de Heere Die het hart kent. Met betrekking tot het Heilig Avondmaal worden behartigenswaardige zaken aan het hart gelegd. Zeker als het gaat over het grote Avondmaal van de bruiloft van het Lam, waarvan Johannes in Openbaring 19 iets mocht zien. (DdB)